



Nieuwsbrief Stichting Openhaard

December 2016

info@stichtingopenhaard.nl | www.stichtingopenhaard.nl

Het bestuur aan het woord

Als organisatie hebben wij een hectische periode achter de rug. Een periode vol met verdriet, angst en ongelof. Sinds 2007 is stichting Nida actief geweest voor de ontwikkeling van de samenleving. Door activiteiten te realiseren voor jong en oud hebben wij altijd gezocht naar mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen in de maatschappij.

In die jaren hebben wij kennis gemaakt met vele gezichten. Iedereen was meer dan welkom bij stichting Nida en is dat nog steeds. Afgelopen maanden hebben wij, alle betrokkenen van stichting Nida, zeer hectische momenten beleefd. U heeft ongetwijfeld het nieuws meegekregen rondom de coupoging in Turkije. Vreselijke beelden zijn de hele wereld overgegaan en net als iedereen heeft iedereen bij stichting Nida met verbijstering gekeken wat zich allemaal afspeelde. Vol ongelof en verdriet hebben wij geprobeerd de gebeurtenissen te verwerken. Stichting Nida heeft een achterban met veel Turkse-Nederlanders en de treurnis om gebeurtenissen in je land van weleer zijn derhalve altijd in grote mate aanwezig.

De politieke onrust in Turkije waaide al heel snel over naar overige landen in de wereld. Met name in Europese landen, waar de burgers wonen met Turkse origine kregen te maken met deze onrust. Ook wij binnen stichting Nida waren de dupe van vernielingen, intimidatie, bedreigingen, haat en geweld. Massaal zagen wij een terugloop van betrokkenen binnen de stichting. Steeds meer mensen wilden niet geassocieerd worden met stichting Nida. Bestuursleden die afstand hebben moeten nemen omwille van hun eigen toekomst. Donateurs die hun bijdragen hebben stopgezet om dezelfde redenen. Kortom, een donkere periode voor iedereen die stichting Nida een warm hart toedraagt. Openlijk werd er op sociale media bedreigingen geuit aan het adres van Gulen sympathisanten. Als organisatie werd stichting Nida bestempeld als een Gulen organisatie en daarom moesten ook wij het vergelden bij een overgroot deel van de Turkse gemeenschap.

Ondanks dat buurtbewoners ons al die jaren hebben gesproken en deel hebben genomen aan onze activiteiten, kregen wij het verwijt schuldig te zijn aan de gebeurtenissen in Turkije. Ondanks het feit dat wij net als iedereen de coupoging ten strengste veroordelen, werden wij schuldig bevonden aan alles wat mis ging tijdens deze vermeende coupoging. Wij betreuren het enorm dat wij massaal als zondebok worden gezien en dat onze relatie met vele mensen in Rotterdam, Dordrecht en omstreken hier de dupe van is geworden.

Uiteraard zijn wij in de tussentijd op zoek gegaan naar verbeteringen in het werk dat wij uitvoeren. Afgelopen periode hebben wij talloze gesprekken gevoerd over de toekomst van de stichting. Al geruime tijd waren wij voornemens om een nieuwe naam te geven aan de stichting. Stichting Nida is in 2007 in het leven geroepen en sindsdien weet zij haar stempel te drukken op de samenleving. Om dat ook in de toekomst te kunnen doen zagen wij het moment van deze nare gebeurtenissen als een reden om een nieuwe start te maken. Een start waarbij we weer kunnen doen waar we goed in zijn en dat is bijdragen aan een harmonieuze samenleving. Daarnaast zorgde onze naam voor verwarring met de politieke partij Nida.

De gesprekken hebben ons uiteindelijk de naam stichting Openhaard geleverd. Vanaf heden zullen wij met een andere naam de door jullie van ons gewende activiteiten uitvoeren. Uiteraard met dezelfde gedrevenheid en passie.

Wij verwachten dezelfde passie en enthousiasme bij onze vrijwilligers. Hopelijk zullen wij nog vele jaren samen werken aan de ontwikkeling van de individu en de samenleving.



Juli

Ramadan

In de maand juli hebben wij verschillende avonden de deuren geopend voor de buurtbewoners ten behoeve van de Ramadan. Heel veel gezelligheid en natuurlijk heerlijk eten. Een formule die men gewend is van ons.

September

Kookclub

Vrijwilligers zijn begonnen met een kookclub. Heel veel gebak, eten en nog veel meer. Wees er zelf een keer bij of kom gezellig proeven als de vrijwilligers bezig zijn. Vraag het bestuur naar de tijden van de kookclub.

Oktober

Ashoera viering

Dag van de Ashoera is een belangrijke dag binnen de islam. De 10e dag van de islamitische kalendermaand Muharram. Op deze dag is het een gewoonte om ashoerapudding te maken en te delen met je naasten. Wij proberen ieder jaar zo veel mogelijk mensen te verblijden met onze pudding. Ook dit jaar hebben wij dat mogen doen. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen.



Nieuwsbrief Stichting Openhaard

December 2016

info@stichtingopenhaard.nl | www.stichtingopenhaard.nl



November

Naaiclub

In november zijn wij begonnen met een naaiclub. Vrijwilligers en geïnteresseerden hebben een start gegeven aan dit initiatief. De bedoeling is om gezamenlijk een nieuwe hobby uit te oefenen en met elkaar in gesprek te treden. Mochten mensen interesse hebben, dan kan contact opgenomen worden met het bestuur.
info@stichtingopenhaard.nl

December

Sinterklaas

Ook dit jaar stonden wij paraat voor de kinderen tijdens het sinterklaasfeest. Een gezellige boel waar vele kinderen op zijn afgekomen. Vele hapjes en drankjes en uiteraard de cadeaus voor de kinderen. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit feest. Met name de organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt. Op naar de vele samenwerkingen die mogen volgen.

Juni

Donatie avond

Eind december hebben wij samen met de Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond, VBOR, een donatieavond gerealiseerd. Een avond waarin donateurs een jaarlijkse toezegging hebben mogen doen ten behoeve van de stichting. Dit heeft ons mooie bijdragen opgeleverd. Wij danken hen die ons heeft gesteund met een bijdrage en een ieder die aanwezig was tijdens deze avond.



In 2017 verwachten wij de meeste hectiek achter ons te kunnen laten. Dit zal betekenen dat wij onze weg zullen vervolgen en talloze activiteiten zullen realiseren voor de buurt. Binnenkort staan de verkiezingen op onze agenda. Wij als organisatie vinden het belangrijk dat de kiezers weten waar de politici voor staan en dat ze vragen kunnen stellen aan hen. Om hieraan te kunnen bijdragen zullen wij welwillende politici uitnodigen om een bezoek te brengen aan Openhaard. Graag willen wij hiermee het gesprek op gang zetten en interactie krijgen tussen burgers en politici.

Hierboven ziet u onze nieuwe logo. Door verschillende kleuren en vormen te gebruiken hebben wij hier aangeduid dat wij ontmoeting willen bewerkstelligen ongeacht afkomst en overtuigingen.

De deur in de logo symboliseert de vrije toegang naar de stichting. Wij zijn er voor iedereen. Wij zien Openhaard derhalve ook als ontmoetingscentrum. Uw ontmoetingscentrum.

Wij staan graag open voor samenwerking. Wij hebben een hoop in te halen na deze hectische periode die wij hopelijk spoedig achter ons zullen laten.

Mocht er interesse zijn om samen een leuk project of initiatief te realiseren dan vernemen wij dat graag van u.

Dat kan door ons te mailen:
info@stichtingopenhaard.nl